

ברברה
הקטנה הלבנה

אלינור מארץ'
1902



**הנה ברברה הקטנה הלבנה.
קראו לה כך כי פניה היו כל כך לבנות.
היא חיה עם שתי דודות שלה,
דודה דוסי ודודה פוסי.**



זו דודה פוסי.



זו דודה דוסי.



הן טיפלו בה מאוד יפה.
כל יום חשבו רק מה לעשות
כדי שהיא תשמין ותקבל צבע בפנים.



**ודודה פוסי שפשפה את פניה במגבת גסה,
כדי שהן יאדימו.**



**כל בוקר דודה דוסי נתנה לה שמן דגים,
כדי שתשמין.**



וכשהיה יום חם הן קררו אותה
כל הזמן במניפות.



כשירד גשם הן הושיבו אותה
ליד התנור בבית.



ורזה יותר ויותר.



**אבל היא נעשתה כל פעם
חיוורת יותר ויותר.**



ואז דודה דוסי ודודה פוסי בכו וקראו
"וי! מה עלינו לעשות?"
הן בכו כה חזק שהכובעים נפלו מראשן,
ואז אמרו "נזמין את דוקטור יצחקי."



עד שכמעט ודחתה לגמרי,
ואפשר היה לראות אותה רק בטלסקופ.

כשדוקטור יצחקי בא הוא הסתכל על ברברה
הקטנה הלבנה דרך משקפיים ודרך זכוכית
מגדלת ודרך משקפת ודרך טלסקופ,
ואז אמר לדודה דוסי ודודה פוסי
"אתן צריכות לנסוע ללונדון ולקנות לה
תרופת צחוק. בינתיים אשלח הנה משהו
שיטיב עמה עד שתחזרו."





**ואכן דודה דוסי ודודה פוסי נסעו ללונדון
כדי לקנות תרופת צחוק.**

**והדוקטור שלח לברברה - מה אתם חושבים?
- לא בקבוק תרופה, אלא את הנער השובב
טומי, כדי שישחק אתה.**



**והיא צחקה וצחקה
וכל הזמן הפנים שלה נעשו שמנות,
ויותר שמנות ועוד יותר שמנות.**



**טומי נראה מצחיק מאוד. בכיס אחד החזיק
צפרדע ובכיס שני חזיר-ים, וכשברברה רק
ראתה אותו התחילה לצחוק.**



היא נפלה ואז התחילה לצחוק כל כך..



ואז טומי הראה לה איך לטפס על עץ, אבל



ואז הם רצו בגן עד שלחיים של ברברה
האדימו ממש, ואז..



שהשמינה עד כדי שכל הכפתורים
נקרעו מגב שמלתה.



אכלה עשרים ושתיים פרוסות לחם בחמאה
ושבע-עשרה פרוסות לחם עם ריבה,
ושתתה עשר כוסות חלב ו...



טומי לימד אותה "קפיצות חמור"
והיא נעשתה כל כך רעבה שלארוחת ארבע



הן מצאו את ברברה הקטנה הלבנה
ממש ורודה ושמנה, והן שמחו מאוד.
ויותר לא קראו לה
ברברה קטנה לבנה אף פעם.



כשדודה דוסי ודודה פוסי חזרו מלונדון,
ששם לא יכלו למצוא תרופת צחוק
באף אחד מהחנויות..