

בית הארנבת



סיפור עממי רוסי



הולכת הארנבת ובוכה. מולה בא כלב.
"למה את בוכה, ארנבת?"

"איך לא אבכה כשהשועל גירש אותי מביתי. הוא רוצה לגור
בבית שלי, כי הבית שלו מקרח נמס."

"הב-הב! אל תבכי, ארנבת. אעזור לך מיד."

רץ הכלב אל ביתה של הארנבת והתחיל לנבוח "הב-הב-הב!
לך מכאן שועל! לך!"

והשועל עונה מהתנור "אפרוץ, אקפוץ, לחתיכות קטנות אקרע
אותך, כלב, אפזר אותן בכל פינות!"
נבהל הכלב וברח.



חיה פעם ארנבת. ולא הרחק ממנה חי גם שועל. לשועל היה
בית מקרח. לארנבת בית מעץ.

הגיע אביב יפה. ביתו של השועל נמס וביתה של הארנבת
נשאר כמו שהיה.

החליט השועל לגור בביתה של הארנבת, גירש אותה וניכנס
במקומה.



הולכת שוב הארנבת בדרך ובוכה. מולה בא שור.
"למה את בוכה, ארנבת?"
"איך לא אבכה. היה לי בית מעץ ולשועל בית קרח. הבית שלו
נמס והוא גירש אותי מביתי."
"אל תבכי, ארנבת. תכף אעזור לך."
"לא, לא תעזור לי. הכלב ניסה, גם הדוב ניסה והשועל גירש
אותם."
"ואני אגרש אותו!"
הלך השור אל בית הארנבת.
"מו-מו-מו! לך מכאן שועל! לך מיד!"
והשועל עונה מהתנור "אפרוץ, אקפוץ, לחתיכות קטנות אקרע
אותך, שור, אפזר אותן בכל פינות!"
נבהל השור וברח.



הולכת שוב הארנבת בדרך ובוכה. מולה בא דוב.
"למה את בוכה, ארנבת?"
"איך לא אבכה. היה לי בית מעץ ולשועל בית קרח. הבית
שלו נמס והוא גירש אותי מביתי."
"אל תבכי, ארנבת. תכף אעזור לך."
"לא, לא תעזור לי. הכלב ניסה, וגם אותו הוא גירש."
"ואני אגרש אותו!"
הלך הדוב וקרא "לך מכאן שועל, לך מיד!"
והשועל עונה מהתנור "אפרוץ, אקפוץ, לחתיכות קטנות
אקרע אותך, דוב, אפזר אותן בכל פינות!"
נבהל הדוב וברח.



"לא, לא תעזור. הכלב ניסה לגרש אותנו, לא הצליח. הדוב ניסה, לא הצליח. גם השור ניסה ולא הצליח."
"ואני אגרש!"
ניגשו לבית של הארנבת. התרנגול רקע ברגליים, נפנף בכנפיים, קרא "קו-קו-רי-קו!" אני הולך בעקבותיך, עם חרמש על כתף. אחתוך לשועל את ראשו. ברח שועל! ברח!"
והשועל עונה "אני רק אנעל נעליים!"

שוב הולכת הארנבת ובוכה חזק יותר מקודם, ומולה הולך תרנגול עם חרמש על כתף.
"קו-קו-רי-קו! למה את בוכה, ארנבת?"
"איך לא אבכה. היה לי בית מעץ ולשועל בית קרח. הבית שלו נמס והוא גירש אותי מביתי."
"בואי, תכף אעזור לך. נגרש את השועל."



השועל רץ החוצה. התרנגול הניף את החרמש, והשועל ברח,
כבר לא ראו אותו יותר.
עכשיו גר התרנגול עם הארנבת בבית העץ היפה.



אבל התרנגול ממשיך "קו-קו-רי-קו! אני הולך בעקבותיך, עם
חרמש על כתף. אחתוך לשועל את ראשו. ברח שועל! ברח!"
והשועל עונה "רק אתלבש!"
והתרנגול בשלישית "קו-קו-רי-קו! אני הולך בעקבותיך, עם
חרמש על כתף. אחתוך לשועל את ראשו. ברח שועל! ברח!"