

הבית בחברותא

סיפור עממי סקנדינבי

היה פעם כבש שהחליט לצאת לעולם הרחב ולבנות לו בית. הוא הלך לחזיר שהכיר ואמר "חשוב שיהיה לחיה בית משלו. אם תסכים, נצא יחד ליער, נבנה לנו בית ונחיה שם לבדנו." החזיר הסכים ברצון "טוב להיות בחברותא" אמר, והם יצאו לדרך. הלכו בכוון היער ופגשו בדרך אווז. "שלום" אמר

האווז "לאן אתם הולכים?" שלום" ענה הכבש "אנו בדרך ליער, שם נבנה לנו בית ונחיה לבדנו." "אמנם אני די מרוצה ממה שיש לי" אמר האווז "אבל למה שלא אצטרף אליכם?" "געגוע וקוואקים לא יבנו לא בית ולא בקתה" אמר החזיר "איך תוכל לעזור לנו בבנייה?" "אני יכול לאסוף אזוב ולדחוף אותו בחריצים בין הקרשים, כדי שהבית יהיה חם ונעים" אמר האווז. "אם כך, טוב מאוד. בוא אתנו" ענו הכבש והחזיר. והלכו שלושתם ביחד. כאשר עברו כברת דרך יצא לקראתם ארנב מבין השיחים. "שלום" אמר "לאן אתם הולכים?" "שלום" ענה הכבש "אנו בדרך ליער כדי לבנות לנו בית ולחיות לבדנו. אם נסית ללכת מזרחה ומערבה תדע כבר שהכי טוב לחיות בבית שהוא ממש שלך." אמר הארנב "אמנם אני חי כאן, בין השיחים, בנחת ובשלווה, אבל אני מוכן ללכת אתכם, ולבנות בית



זה שיש לו בית משלו. אבל אילו יכולתי להצטרף לחברה כמו זו שלכם, הייתי ברצון הולך ליער ובונה לי שם בית."

"לא יעזור לנו עם תנפנף בכנפיו ותקרא בקול. זה לא יבנה בית" אמר החזיר "אז איך תסייע לנו לבנות את ביתנו?"

"לא טוב לחיות בבית שאין בו לא כלב ולא תרנגול שיעיר אותך בבוקר" ענה התרנגול "אני קם מוקדם ובקריאות שלי אעיר את כולכם."

"אכן, קימה מוקדמת עושה אותך מאושר,

עשיר וחכם" אמר החזיר, שתמיד היה לו קשה להתעורר בבוקר "ניתן לתרנגול לבוא אתנו וכך לא נפסיד זמן על שינה ונהיה בעבודה עם זריחת השמש."

וכלם יצאו ליער ובנו שם את הבית שלהם.



יחד אתכם." "כן, אבל האם תוכל תעזור לנו לבנות את הבית?" שאל החזיר "אני מפקפק בכך." "תמיד יש עבודה למי שמוכן לכך" ענה הארנב "שיניים שלי חדות ואני יכול לכרסם בהן פינים לחיזוק קירות. אהיה נגר טוב."

"טוב, אז בוא אתנו" אמרו הכבש והחזיר והאווז. הלכו עוד קצת הלאה ואז פגשו בתרנגול.

"שלום" אמר להם התרנגול "לאן תלכו היום?"

"שלום" ענה הכבש "אנו בדרך ליער, לבנות שם בית ולחיות לבדינו. כי אם אינך אופה בביתך, מאין תיקח לחם ועוגה?"

"אני חי לי בשקט במקומי" אמר התרנגול "ואני יודע שעדיף לשבת על מוט הלול משלך מאשר על זה של השכן. אני יודע גם שהתרנגול הטוב ביותר הוא



החזיר חטב עצים, הכבש גרר אותם למקום, הארנב היה הנגר, כרסם פינים וחיזק בהם קירות וגג. האווז אסף אזוב וסתם בו את החריצים שבין הקרשים. התרנגול קרא ודאג שיתעוררו בזמן בבוקר.

בסוף הבית היה מוכן, הגג כוסה בקליפות עץ הליבנה ובעשבים והם חיו שם ביחד. הם שמחו לחיות כך בחברותא ומדי פעם שרו

**"נעים לטייל מזרחה ומערבה,
אבל לחיות בבית נעים כפליים."**