

## באדיקאן וחאן-בוcho

אגדת עם ארמנית עתיקה. יש בה מקום רב לפיתוח והמספר בעל דמיון יכול לספר אותה במשך שעות לילה רבות.

מלך אחד היו ארבעים בנים. זה אחרי זה הם יצאו לארצות רחוקות ונהגו בתבונה ובאומץ. בסוף הגיע תורו של הבן האחרון שקראו לו באדיקאן. אבא המלך נתן לו את החרב שלו, קשת, חצים וכספים ונפרד ממנו. הנסיך עלה על הסוס ויצא לדרך.

במשך זמן רב הוא עבר במדינות שונות ובסוף הגיע לטירה מוזרה הבנויה לפני שנים רבות מאבן וברזל. באדיקאן עבר סביב הטירה העתיקה,

בדק אותה מכל הצדדים אך לא ראה נפש חיה. "לאן הם נעלמו?" חשב. בערב הגיע לטירה מפלצת פלדה בכובע נחושת ונעלי נחושת. הקשת והחצים של



המפלצת היו עשויים ברזל. צעדי המפלצת הרעידו את האדמה. המפלצת הריחה אוויר ליד הטירה ואמרה:  
"ריח של אדם! אני מתרוצץ כל היום

בהרים ומחפש טרף, והוא בא בעצמו  
לביתי. הי, מי אתה?"  
באדיקאן נעמד מול המפלצת.  
"איך העזת להתקרב לטירה שלי?"  
קראה המפלצת "האם לא שמעת על  
חאן-בוcho?"  
"בוודאי שמעתי! ובאתי להסתכל עליך.  
אני - באדיקאן, עברתי את כל העולם,  
נלחמתי עם דרקונים וגברתי עליהם. אני  
רוצה להתמודד אתך."  
חאן-בוcho התעטש ובאדיקאן עף למרחק  
של עשור שלם. ואחר כך אמר חאן-בוcho:  
"אל תדאג, לא אפגע בך. אני רואה  
שאתה איש אמיץ. תישאר אתי אם  
תרצה, תעזור לי ותשרת אותי! תוכל  
לשאת את החרב שלך כמו קודם. היא

לא מפחידה אותי, ויכולה לעזור לך  
בציד."  
באדיקאן הסכים ונשאר לשרת את  
המפלצת.  
פעם אמר חאן-בוcho לבאדיקאן:  
צרה אחת אוכלת אותי: למלך המזרח  
בת, יפה יותר מהשמש. שבע פעמים  
ניסיתי לחטוף אותה ולא הצלחתי. אם  
תשיג אותה בשבילי, תקבל כל מה שרק  
תרצה. קח מהאוצר שלי כסף, קח סוס  
ונשק וצא לדרך.  
באדיקאן הסכים ויצא לחפש את בת מלך  
המזרח.  
כשהגיע לעיר שבו חי המלך, הוא לבש  
בגדי פועל והתחיל לעבוד אצל הגנן  
המלכותי. בת המלך שמה לב על



באדיקאן, ראתה איך הוא מתהלך בגן  
בזמנו החופשי ובאדיקאן מצא חן בעיניה.  
וגם הוא התאהב בנערה היפה. אחרי זמן  
קצר הנסיכה שלחה לבאדיקאן מסר על  
אהבתה אליו. באדיקאן גם הוא ענה לה  
על אהבתו אליה.

יום אחד הנסיכה הודיעה לבאדיקאן  
שהיא תמתין לו על שפת הים. אם הוא  
אמיץ מספיק, יבוא ויחטוף אותה משם.  
כשהנסיכה הופיעה על שפת הים, יחד  
עם המשרתות שלה, באדיקאן העלה  
אותה על הסוס שלו ודהר משם.  
המשרתות חזרו לארמון וסיפרו למלך.  
המלך שלח חיילים כדי להחזיר את  
הנסיכה, אך באדיקאן עמד מולם וגבר על  
כולם. אחר כך שוב העלה את הנערה על

הסוס, עבר את הים והגיע לטירתו של  
חאן-בוcho.  
כשהיו כבר בקרבת הטירה הנסיכה  
שאלה:  
"באדיקאן אמור לי: הבאת אותי לעצמך  
או למישהו אחר?"  
"אומר לך את האמת" ענה באדיקאן "לא  
לעצמי חטפתי אתך אלא בשביל  
חאן-בוcho."  
הנערה התחילה לבכות.  
"לא אלך לחאן-בוcho! אקפוץ לים. מוטב  
שדגים יאכלו אותי!"  
באדיקאן ריחם על הנסיכה והבטיח לה  
שהוא ישחרר אותה מידיה של חאן-בוcho  
ויתחתן אתה בסוף. אבל חאן-בוcho כבר  
המתין לנערה וכשהם תקרבו לטירה

לקח אותה מבאדיקאן .  
פעם כשחאן-בוcho סעד יחד עם הנסיכה  
היא שאלה אותו:  
"תסביר לי איך אתה מצליח להתגבר על  
כל הסכנות? איפה אתה מסתיר את  
הנפש שלך?"  
"זה הסוד שלי ולא אוכל לגלות לך אותו!"  
ענה חאן-בוcho.  
"סימן שאינך אוהב אותי" אמרה הנערה.  
וחאן-בוcho הודה:  
"שבעה ימים מכאן עומד הר לבן ועל  
פסגתו נובע מעיין. לרגלי ההר חי פר  
לבן, בלתי פגיע. פעם בשבעה ימים הפר  
עולה לפסגת ההר, כדי להרוות את  
צימאוננו במי המעיין. בבטנו חי שועל לבן  
ובבטנו של השועל נמצאת קופסה לבנה

אותן למעיין ושפך את היין פנימה. הוא הסתתר בשיחים וחיכה לפר הלבן. הפר



הגיע לשתות אך הרגיש בריח היין, נרתע ולא שתה. עבר שבוע וצימאנו של הפר גבר. הוא חזר למעיין ושתה. שתה הרבה מים מהולים ביין, השתכר ואבד את הכרתו. אז באדיקאן ניגש אל הפר ובמכת חרב הוריד את ראשו. חאן-בוcho הרגיש בסכנה וקרא:

עם שבע יונים. אלה שבע הנפשות שלי. לא ניתן להרוג את הפר כי הוא לא נותן לאף אחד, אדם או חיה, להתקרב אליו. ואפילו אם הורגים אותו השועל בורח. ואם תופסים את השועל ומנסים לשחרר את היונים, הן, הנפשות שלי, מתעופפות מיד! לכן אוכל לחיות לעולם ועד."

הנערה סיפרה כל זה לבאדיקאן וכעבור ימים אחדים ביקש באדיקאן מחאן-בוcho שירשה לו לצאת לציד. חאן-בוcho הסכים ואז באדיקאן נסע אל הדרווישים שאותם הכיר ושאל:

"איך מתגברים על מפלצת בלתי פגיעה?"

"ביין" אמרו לו הדרווישים.

באדיקאן קנה שבעה חביות יין, הוביל

"הנה זה בא! למה סיפרתי לנערה את  
הסוד הכמוס שלי? עכשיו אהרוג אותה!"  
אך הנסיכה הספיקה להסתתר היטב,  
ובינתיים באדיקאן על הסוס המהיר שלו  
השיג את השועל שברח מגופתו של  
הפר, והוציא את הקופסה עם יונים.  
ומה יעשה עכשיו? אם יפתח את  
הקופסה היונים יברחו! אך הוא מצא דרך  
להתגבר על כך. הוא קפץ יחד עם  
הקופסה לים ושהה שם בעומק עד  
שבטוח היה שהיונים, שבע נפשות של  
חאן-בוּחו, טבעו ומתו.  
חזר לטירה, מצא את בת מלך המזרח  
ואת גופתו המתה של המפלצת.  
באדיקאן עם הנסיכה המשיכו לחיות  
בטירה העתיקה של חאן-בוּחו.