

האופה הנבזה

הת העץ בחצר וחזר לאופה כדי לקבל את כספו. אך זה התחיל לטעון שהעץ לא שווה הרבה ואם האיש לא יוריד לו שליש מהמחיר המוסכם, יוכל להעמיס את העץ חזרה ולקחת אותו.



העיר החשובה ביותר בצד שלזיה של ריזנגבירגה היא הירשברג. עיר זו משכה אליה תיירים מכל קצוות העולם עוד מהזמנים ההם. בין בעלי המלאכה בעיר היה גם אופה בשם מחמץ. הוא היה קמצן גדול. במקומות רבים נהוג היה שהאופים מכינים לחמניות וכיכרות לחם קטנים יותר, כל פעם שמחירי התבואה עלו. אבל כאשר המחירים ירדו שוב הם לא חזרו ושמו בצק לאפיה כמו קודם. אבל מחמץ עבר את כל החברים שלו לא רק בהקטנת המאפה, אבל ניסה למלא את ארנק הכסף שלו בכל מיני דרכים נבזות אחרות. הוא גם גבה ריבית נשך עבור כספים שהלווה לאנשים במצוקה.

האיכר היה זקוק דחוף לכסף, ובלית ברירה הסכים להפסד. בדרך הביתה פגש אדם שעמד בדרך וביקש שיסיע אותו כבת דרך, והאיכר הסכים לכך ברצון. תוך שיחה בזמן הנסיעה הרגיש הנוסע את מצב רוחו הירוד של בעל העגלה שגרם לו

יום אחד הגיע להירשברג איכר עם עגלת עצי הסקה, אותם רצה למכור. הוא ניסה למכור אותו בבתים רבים ללא הצלחה, עד שהגיע לאופה שלנו, אחרי בקשות רבות ומשא ומתן מיגע הסכים לקנות את העץ. האיכר הוריד

כל פעם גבוה יותר ועם כל שכבה ערמת העצים חטובים קטנה, עד שלא נשאר ממנה כלום. אז קשר האיש את החבילה היטב, שם



את רגלו השמאלית למקומה והעמיס אותה בקלות על גבו, כפי הוסכם תחילה. "שלום האופה" אמר "תתנחם בכסף שחסכת מהאיש שמכר לך את העצים" ועזב עם כל העץ על גבו.

ברור שלא היה זה אחר אלא רובצאל, שהחליט להעניש את הנבל.

ההפסד הכסף. בהצטלבות הקרובה, נתן האיש לאיכר מטבע זהב קטנה ירד מהעגלה, אך נשאר במקום והתישב על אבן עד שהעגלה התרחקה. אז הלך ישירות להירשברג ולאופה מחמץ. הוא אמר לו כי שמע שזה קנה עצי הסקה, ושאל האם האופה ירצה שהוא יחטוב לא את העצים לחתיכות מתאימות. הוא אמר לו גם שאינו רוצה תשלום בכסף עבור עבודתו, אלא רק עצים חטובים, כמה שיוכל לשאת על גבו. זה מצא חן בעיני האופה. אבל הוא שאל "האם יש לך גרזן?" "זה תוכל לראות בחצר" ענה ההוא, כשהוא יוצא לחצר, קורע את רגלו השמאלית מגופו ומתחיל לחטוב בה, לעיני האופה המבוהל. הוא עשה זאת מהר יותר מאשר אחר היה עושה בגרזן חד. תוך דקות ספורות כל העץ היה כבר חטוב. "כעת אני אעמיס את השכר שלי" אמר החוטב. הוא הוציא חבל ארוך מכיסו, הניח אותו על האדמה בשתי שורות, והתחיל לשים שכבות העצים עליהן. הוא שם אותם זה על גבי זה,