

שד-נכביש

אגדה יפנית עתיקה



T. Hasegawa, Publisher, Tokyo.



All Rights Reserved.

版權所存



שד-עכביש

*

א.פ. כאדיו הארן

ספרים עתיקים מאוד מספרים שפעם היו ביפן
עכבישים-שדים רבים. וגם היום יש הטוענים
שכאלה עדיין קיימים. במשך היום הם נראים
כמו עכבישים רגילים,



שד-עכביש

פעם, באזור מבודד של יפן עמד מקדש
רדוף רוחות. איש לא יכול היה לשהות בו
כי שדים השתלטו עליו.

אבל בלילות, כשכולם ישנים ושום קול לא
נשמע, הם נעשים גדולים מאוד ויכולים
לעשות דברים איומים.
יש אומרים שעכבישים-שדים יכולים גם
לקבל צורת אנוש כדי להטעות בני-אדם.
הנה סיפור יפני מפורסם על עכביש-שד
כזה.

סמוראים אמיצים אחדים הלכו למקדש הזה
כדי להרוג את השדים, אבל אחרי שנכנסו
למקדש איש כבר לא שמע עליהם מעולם.



במשך הלילה ישב לרגלי המזבח שעליו
עמד פסל מאובק של בודהה. הוא לא ראה
כל דבר מוזר ולא שמע כלום עד חצות.



בסוף סמוראי אחד, שהיה מפורסם בשל
האומץ והתבונה שלו, נכנס למקדש
למשמרת לילה. לחבריו שליוו אותו עד
הכניסה אמר "אם בבוקר אהיה עדיין חי
אתופף על התוף של המקדש."

והוא נשאר לבדו, רק עם הפנס שלו.



אבל בחצות הלילה הגיע שד שנראה
כאילו יש לו רק מחצית גוף ורק עין אחת.
"היטוקוסאי!" ואמר השד, שפירושו "אני
מריח אדם!"
הסמוראי לא נע והשד נעלם שוב.



הנזיר פרץ אז בצחוק ואמר "מה? חשבת שאני שד? לא! אני נזיר במקדש הזה ואני חייב לנגן כאן בלילה כדי לגרש שדים. נכון שהשמיסן הזה נשמע יפה? בקשה, נסה לנגן בו קצת בעצמך."



אחר כך הגיע נזיר שניגן בשמיסן, כלי בעל שלושה מיתרים. היא ניגן כה יפה כמו ששום אדם לא יכול לנגן. הסמוראי הבין שזה השד, וקפץ על רגליו עם חרב שלופה.





והוא הגיש את הכלי לסמוראי. הסמוראי לקח את הכלי בזהירות ביד שמאל. אך באותו רגע השמיסן הפך לקורי עכביש ענקיים והנזיר לעכביש מפלצתי, וידו השמאלית של הסמוראי נתפסה בקורים.

והוא הגיש את הכלי לסמוראי. הסמוראי לקח את הכלי בזהירות ביד שמאל. אך באותו רגע השמיסן הפך לקורי עכביש ענקיים והנזיר לעכביש מפלצתי, וידו השמאלית של הסמוראי נתפסה בקורים.

*

באומץ רב הוא חכה חרבו של הסמוראי בעכביש ופצע אותו. אבל מהקורים לא הצליח להשתחרר, ולא יכול היה לזוז.



העכביש הפצע זחל מהמקדש ונעלם.
כשעלתה השמש המלווים של הסמוראי
נכנסו למקדש, מצאו את הסמוראי לכוד
בקורים האיומים ושחררו אותו.



. בבור מצאו את
העכביש-השד הפצוע
והרגו אותו.



הם ראו סימני דם על הרצפה והלכו
בעקבותיהם לגינת המקדש.
שם ראו בור עמוק שממנו נשמעו זעקות כאב
איומות