

## הענן הקטן

ענן קטן ולבן שט לו בשמיים. לא היו בשמיים עננים אחרים והוא היה לגמרי לבד. איך מרגיש ענן קטן כשהוא שט לגמרי לבדו דרך השמיים? הוא הרגיש בודד ומאוד השתוקק למצוא ידיד כלשהו. הוא הביט סביב וראה ארובה גבוהה שממנה יצא עשן שחור. הענן הקטן והלבן התקרב אל העשן הסמיך והשחור ושאל "התרצה להיות לי לידיד?" "מה? אני ידיד שלך? איזה צחוק. הבט על עצמך, אתה נראה כמו כבש טיפש לבן." והעשן השחור גירש את הענן הקטן. הענן הקטן הלבן הביט שוב סביב וראה מטוס. הוא התקרב אליו ושאל "האם תרצה להיות לי לידיד?" המטוס רק נהם "מה? אתה ואני ידידים? איזה צחוק. ראה כמה מהר אני טס, ואתה

זוחל בשמיים כמו ברווז!" והמטוס התרחק במהירות. הענן הקטן והלבן ראה בגן ערמת זרדים דולקים, שמהם התרומם עמוד עשן ישר לשמיים. הוא ניגש אליו ושאל שוב "התרצה להיות ידיד שלי?" "מה? אתה ואני ידידים? ראה איך אני מתרומם ישר כמו סרגל לתוך השמיים, כשאתה שט הנה והנה לאן שהרוח דוחפת אותך. לא, אני אמשיך להתרומם ישר ואינני רוצה שענן טיפשוני יסיט אותי הצדה" אמר עמוד העשן והמשיך להתרומם ישר לשמיים. הענן הלבן הקטן ראה שלא רחוק ממנו עף עיט במעגלים גדולים ומחפש לו ארנבת או עכבר לטרף. הוא ניגש ושאל "אולי תרצה להיות ידיד שלי?" אבל העיט ענה "אתה מצחיק אותי. ראה מה שאני יכול!" והעיט צלל ישר כמו אבן

אל האדמה, בלם את המעוף וחזר שוב למעלה "התוכל לעשות כמוני? לא אינני רוצה להיות ידיד שלך."

ואז בא משב רוח בשמיים הכחולים. והענן הקטן הלבן שאל אותו "אולי נהיה ידידים?"

"אולי נעשה משהו ביחד" ענה משב הרוח. הוא נכנס תחת הענן הלבן הקטן, הרים אותו למעלה, ואחר כך דחף אותו הצדה כך שהענן הקטן התגלגל בשמיים. "אני יודע מה נוכל לעשות ביחד" אמר הענן הלבן הקטן. הוא כיוון את הרוח ויחד טסו אל העיט, שעדיין הסתובב במעגלים בשמיים. והענן הקטן נעשה כולו שטוח, רחב וארוך, כך שהעיט לא יכול היה לראות כלום למטה ולא יכול היה לצוד עכבר או ארנבת. ועכשיו משב הרוח טלטל את העיט חזק, והוא מוכרח היה לברוח ולהתיישב על ענף של עץ.

תחשבו רק מה יכלו לעשות ביחד שני הידידים, הענן הקטן הלבן ומשב הרוח. הם שטו לכוון עמוד העשן שהתרומם מהגנה. הוא עדיין עלה ישר לשמיים. אבל אז משב הרוח הרים את הענן הקטן כך שהוא נעמד מעל עמוד העשן, נעשה שמן ועגול, ועצר את מהלך עמוד העשן הגאה. "זוז הצדה" קרא עמוד העשן, אבל הענן הקטן נעשה עוד יותר עבה. עמוד העשן הכה בו בכל הכוח והרים אותו למעלה, גבוה לשמיים. הענן הקטן נבהל, הוא פחד שיתקרר בגובה ויהפוך לשלג, ולכן קרא לידידו הרוח. משב הרוח בא מיד והזיז את עמוד העשן הצדה, ואחר כך דחף אותו גבוה, גבוה, שם הוא קפא לקרח ונפל חזרה לאדמה.

ומה הם עשו עוד? מובן שניגשו גם למטוס, והתחילו לטלטל אותו הנה והנה, והענן הלבן הקטן התיישב ישר על אפו

של המטוס, כך שהטייס לא יכול היה לראות דבר ונאלץ לנחות נחיתת חירום בשדה.

הם עזבו את המטוס ופנו אל הארובה הגבוהה שממנה עלה עשן סמיך ושחור. הענן הלבן התיישב על פיה של הארובה וסתם אותה ומשב הרוח דחף את העשן השחור ישר לתוך אולמי בית החרושת. כל הפועלים ברחו משם והעבודה נפסקה. צחקו שני הידידים, הענן הלבן הקטן ומשב הרוח וכבר לא נפרדו יותר. ואיזה תעלולים עוד עשו ביחד תוכלו רק לתאר לעצמכם.