

שיעור



תערוכת האומנות





"מה נוכל לעשות" נאנחו אנני, וילי
ולולו הקטנה "שיהיה שונה, שיהיה
מעניין וחדש?"

ותוך כדי כך הם נכנסו לחצרו של טובי.
טובי צייר על דף ניר גדול.



ולולו אמרה מיד "אני יודעת! הבה
נצייר ציורים ונכין תערוכת אומנות!"



ותוך כמה דקות בחצר של טובי
התאספו כבר ארבע אומנים קטנים,



כי גם איגי ואדי הצטרפו, וכולם
התחילו בעבודה - פרט ללולו הקטנה!



ולולו? הניר שלה היה ריק! היא רק
ישבה והביטה עליו וחשבה מה, מה,
מה אפשר לצייר.



אבל טובי ניסה לעזור. "מדוע שלא
תציירי משהו שתרצי להיות בעתיד?"
אמר.



ואחר כך אמרה עם נצוץ בעיניים
"בואו, לא נספר מה אנו מציירים. זאת
תהיה הפתעה!"



"אבל זאת דווקא הבעיה" אמרה לולו
"אינני יודעת מה ארצה להיות!"
אבל אחר כך חשבה עוד קצת ועם
גיחוך קטן לקחה עפרון וציירה קו
מתולתל ארוך.

הם הסכימו ואחר כך היו כבר עסוקים
מדי כדי לדבר.
איגי הושיט את ידו והפך צנצנת צבע,



ופתאום הייתה על הניר שלו תערובת
צבעים, שלא רצה אותם.





הוא התחיל למרוח הכל בסמרטוט
וצחק "הו-הו! התמונה שלי תהיה
הטובה בכל התערוכה!"

"תשגיח קרא אדי "אתה מקלקל את הכל".
"אין דבר" ענה איגי "אתקן זאת איך שהוא".



ואז תלו אותן על הגדר, וכך הכינו
תערוכה.

הם עבדו כולם עד שכל התמונות היו
מוכנות

מיד הופיע אנשים ועצרו כדי להסתכל
בתמונות, וכשראו את זו של לולו,
התפוצצו כולם מצחוק.



-
הם גם אהבו זאת של וילי שצייר את
עצמו כאיש החלל, וזו של אדי, שצייר
צוללן בים.



ושל טובי, שחקן כדורגל עם זבוב



ואנני שנראתה כמו לוליינית על חבל

ומה עם איגי? "מה זה?" הם הביטו
על הדף המרוח, אבל איגי הסביר "כאן
אני קוסם שהופך לא-נראה"

-



וכולם אהבו את התמונה שלו וגם את
האחרות, וקשה היה להחליט של מי
הטובה ביותר.



כי לולו ציירה
את עצמה
כמו רקדנית
על הר גבוה
ואוכלת גלידה
מחנותו של
מר משה!



אבל אז יצא מר
משה מהחנות שלו
וכשראה את
תמונתה של לולו
אמר "אני רוצה
לקנות אותה לחלון
הראווה של
החנות שלי"



אבל טובי, אנני, ווילי, איגי ואדי התנחמו
מהר מאוד כי לולו אמרה



"תודה לך" אמרה לולו ואחרים אמרו,
קצת בעצב "אז כנראה שלה היא
הטובה ביותר."



"אני מזמינה את כולם לגלידה אחרי
ארוחת הצהריים, כי יש לנו שישה
זוכים במקום הראשון!"