

סיפור
על
החתול והעכבר



פרסם פרנצ'יס בלאק
פורטלנד 1850

פעם החתול והעכבר שיחקו
במטבח של בית החווה בעמק
המעין, כשלגמרי במקרה
החתול נגס את זנבו של העכבר.

מוזר שהחתול לא נגס את ראשו
של העכבר, אך העכבר היה
עכבר נחמד ומעולם לא גנב
גבינה כלשהי, ולכן החתול נגס
רק את הזנב שלו.

העכבר היה מודאג מאוד שזנבו
נאבד ולכן אמר לחתול

סיפור

על החתול

ועל העכבר

עם עיורים של

ג'ון אבסולון והריסון וואיר



"חתול יקר, תחזיר לי בבקשה
את זנבי."
"לא, לא אחזיר לך אותו" ענה
החתול "אלא רק אם תביא לי
קצת חלב לארוחת הבוקר
שלי."

"הו, הפרה ברינדל תיתן לי
קצת ללב" אמר העכבר.

והוא רץ וקפץ ורץ עוד עד
שהגיע לברינדל הפרה ואמר



”ברינדל, בבקשה, תני לי קצת
חלב. אני רוצה לתת חלב לחתול
ואז הוא יחזיר לי את הזנב
שלי.”

”אעשה זאת, עכברון, רק אם
תביא לי קצת חציר לארוחת
הבוקר שלי” אמרה ברינדל.
”הו, בוב מהאחו ייתן לי קצת”
אמר העכבר.

והוא רץ וקפץ ורץ עוד עד
שהגיע לבוב ואמר



”בבקשה אדון בוב, תן לי קצת
חציר. אני רוצה לתת את החציר
לפרה ברינדל. היא תיתן לי קצת
חלב, את החלב אתן לחתול והוא
יחזיר לי את הזנב שלי.”

”אתן לך חציר, עכבר קטן, אם
תביא לי לחם לארוחת הבוקר
שלי” אמר בוב.
”הו, ג’ק האופה ייתן לי לחם”
עמר העכבר.

והוא רץ וקפץ ורץ עוד עד שהגיע
לג’ק ואמר



”בבקשה מר ג'ק, תן לי קצת
לחם. אתן את הלחם למר בוב,
והוא ייתן לי חציר בשביל
ברינדל הפרה. היא תיתן לי
חלב בשביל החתול ואז החתול
יחזיר לי את הזנב שלי.”

”אתן לך לחם, עכבר, אם תביא
לי קצת בשר לארוחת הבוקר
שלי” אמר ג'ק האופה.
”הו, נד הקצב ייתן לי קצת”
אמר העכבר.

והוא רץ וקפץ ורץ עוד עד
שהגיע לנד הקצב ואמר



”בבקשה מר נד, תן לי קצת בשר.
אתן את הבשר לג'ק האופה, והוא
ייתן לי לחם. אתן את הלחם לבוב
שבאחו, והוא ייתן לי חציר
בשביל ברינדל הפרה. היא תיתן
לי חלב בשביל החתול ואז החתול
יחזיר לי את הזנב שלי.”

”אתן לך לחם, עכבר, אם תאכל
את הפרורים שנפלו בזמן ארוחת
הבוקר שלי” אמר נד הקצב.
”הו, זה אעשה בקלות” אמר

והעכבר ותוך כמה דקות ניקה את
הרצפה מכל הפרורים.



ואז נד הקצב נתן לעכבר קצת
בשר, והעכבר נתן את הבשר לג'ק
האופה, וג'ק האופה נתן לעכבר
קצת לחם, והעכבר נתן את הלחם
לבוב שבאחו, ובוב נתן לעכבר
קצת חציר, והעכבר נתן את
החציר לפרה ברינדל, והפרה
נתנה לו חלב ואת החלב העכבר
נתן לחתול.

החתול שתה את החלב ואז
החזיר לעכבר את הזנב שלו.



והעכבר רץ וקפץ ורץ עוד
ועוד וקרא לחתול
"תפוס אותי אם רק תוכל!"