

התן הרמאי

מסיפורי פנצ'נדרה (הודו)

חי פעם תן בשם צ'נדראבה.
יום אחד הוא היה רעב מאוד, אך לא
הצליח למצוא כל מזון.
ואז נכנס לאחד הכפרים בחיפוש אחרי
אוכל.
כלבי הכפר ראו את התן ולהקת כלבים
הקיפה אותו. הם נבחו והראו לו את



שיניהם החדות.
התן התחיל לברוח והכלבים רדפו אחריו.
תוך בהלה ניכנס התן לביתו של צבע
בגדים. עמד שם דוד גדול מלא צבע כחול
רותח.
כשהתן קפץ מעל הדוד, כל גופו נצבע
בכחול. הוא לא נראה יותר כמו תן.



כשיצא מהבית ראו אותו שוב הכלבים,
אך לא יכלו להכיר בו את התן שאותו
רדפו. הם חשבו שזו חיה מוזרה וזרה
כלשהי, נבהלו מאוד והתפזרו לכל
הכוונים.

אין מלך. לך אליהן ושמור עליהן." ואחר כך המשיך "לכן גם באתי הנה. בואו וחיו בשלום בממלכתי ותחת הגנתי. אהיה המלך המוכתר של השמיים, האדמה והשאול."
החיות השתכנעו, הכירו אותו כמלך



שלהם ואמרו:
"אדוננו, אנו עומדים לפקודתך. אמור לנו מה הן רצונותיך."
התן הכחול נתן להן משימות, אך אלה בעיקר נועדו לשרת אותו. הוא חשש

התן היה המאוכזב, כי לא השיג כל אוכל, וחזר אל היער. אך גם כאן חיות היער פחדו ממנו, כי לא הכירו אותו בגלל צבעו הכחול. הם חשבו



"זו חיה זרה כלשהי ואיננו מכירים את כוחה, מוטב להתרחק ממנה."
התן ראה שחיות היער חוששות ממנו וקרא להם לחזור אליו. אמר:
"ידידים! למה אתם בורחים? אל תפחדו. ברהמה, אדון כל היצורים, עשה אותי בעצמו, במו ידיו. הו אמר לי: 'לחיות ביער

הבינו שהוא תן רגיל ושהן נפלו קורבן לרמאי. הן הורידו תחילה את ראשיהן בבושה, אך רק לרגע, כי כעסו עליו מאוד על הרמאות.

הן אמרו זו לזו ברוגז "התן רימה וניצל אותנו. לא נתן לו לחיות. נעניש אותו."



התן הכחול הבין זאת וניסה לברוח, אך החיות תפסו אותו ופירקו אותו לחתיכות. הוא מת במקום.

וכבר אמרו החכמים: "סוף מר מצפה למי שמנצל ברמאות את חבריו."

שהתנים עלולים להכיר אותו, ולכן ציווה לגרש אותם מהיער, וכך גם נעשה. ומאז, בזמן שהחיות דאגו לצרכים פשוטים של התן הכחול, האריות והנמרים יצאו מדי יום לציד ושמו לפניו את הטרף. אז הוא חילק את המזון בין החיות ואת הטוב יותר שמר לעצמו. כך מילא את התפקיד המלכותי שלו, ושלט בכל חיות היער.

עבר זמן וחיות היער חיו בשלום תחת ממלכתו של התן הכחול. אך לילה אחד, בשדה שבקרבת היער, עברה להקת תנים, והם יללו את קריאתם הרגילה.

התן הכחול לא הצליח לגבור על הדחף הטבעי שלו. הוא כה נהנה משמיעת הקולות המוכרים, שהתיישב בעצמו והתחיל לילל יחד אתם. כשהאריות וחיות אחרות שמעו אותו,